

Echo uit Afrika en andere werelddelen



Centenario della nascita
al cielo

1922 06 luglio 2022

Unione con Cristo

"Io sono la vite, voi siete i rami"
(Gv 15, 5)

89E JAARGANG • NUMMER 3
MEI - JUNI 2022
TWEEMAANDELIJKS

Echo uit Afrika en andere werelddelen is een tweemaandelijks missietijdschrift uitgegeven door de Missiezusters van St. Petrus Claver
Bouillonstraat 4 – 6211 LH Maastricht

Telefoon: 043 – 3212158
ING Bank: NL47 INGB 0001 0415 36

Abonnement € 10,-
Steunabonnement € 15,-

E.mail: info@stpetrusclaver.nl
Web-site: stpetrusclaver.nl

Voor België
Postrekening: BE33 0000 9608 3146
BIC: BPOTBEBIXXX

ANBI instelling

Pauselijke gebed intenties

Juni 2022:

Voor de gezinnen Bidden wij dat de christelijke gezinnen in de hele wereld daadwerkelijk mogen leven vanuit het geschenk van liefde en heiligheid in het dagelijks bestaan.

Juli 2022:

Voor de ouderen Bidden wij voor de ouderen: dat zij de wortels en het geheugen van een volk vertegenwoordigen, zodat hun ervaring en wijsheid de jongeren helpen om de toekomst hoopvol en verantwoordelijk tegemoet te zien.

Uitnodiging 3 juli 2022

6 juli 2022 is het precies 100 jaar geleden dat onze Stichteress, de Zalige Maria Theresia Ledóchowska, is gestorven en in de hemel een voorspreekster voor ons is geworden bij God.

Zondag 3 juli dit jaar is om 10.00 uur een plechtige Eucharistieviering in de St. Servaas Basiliek te Maastricht met aansluitend een samenzijn met koffie in de Kannunikenkelder aldaar om dit feit te vieren.

Missiezuster van St. Petrus Claver



Brief van onze Moeder Selin



Zr. Selin Kankattil

“WAARLIJK IK ZEG U? WAT GIJ OOK VOOR EEN VAN DE MINSTEN VAN MIJN BROEDERS EN ZUSTERS HEBT GEDAAN, HEBT GIJ VOOR MIJ GEDAAN.” (Mt. 25:40)

Beste missievrienden,

Pas nu de wereld stilaan herstelt van de pandemie covid-19, is een militaire operatie gelanceerd door Rusland tegen de aangrenzende republiek Oekraïne, waarop een geweldadige invasie in dat land volgde: dit heeft een ware schokgolf veroorzaakt over de hele wereld en het bedreigt de wereldvrede. Als navolgers van Jezus, de Prins van de Vrede, kunnen wij niet onverschillig blijven voor deze ernstige situatie; wij moeten integendeel onszelf wapenen met de spirituele ‘wapens’ van gebed en offer zoals de Heilige Vader het aan ieder van ons aanbeveelt.

De Heilige Johannes zegt het in zijn brief zeer duidelijk: “Wat is de bron van oorlog en tweestrijd tussen u? Komt het niet door passies die oorlog voeren binnen in u?” (4:1).

In feite ontstaan haat en geweld in het hart van de mens zelf en dan stookt het de andere delen aan en verleidt ze, tot verspreiding van het kwaad in deze wereld. Terwijl wij anderzijds de vele heiligen hebben, wiens hart vervuld was met liefde en medelijden; die hun leven in overeenstemming brachten met de wil van God, en zo werkten aan het brengen van vrede en harmonie in deze wereld. Laat ons blij zijn dat wij het pad van de heiligen hebben gekozen, die leiden tot leven en broederlijke gemeenschap. De wereld die eerst massaal werd overspoeld door de pandemie en nu wordt uit elkaar gerukt door oorlog en geweld, heeft goede Samaritanen nodig

Brief van onze Moeder Selin



Onze zusters in Nigeria met postulanten.

om wonden te helen en kwalen te verzorgen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om ieder van u te danken voor uw bijdrage, die in feite veranderd is in brood voor de hongerige, kleding voor de naakte, en geneesmiddel voor de zieke. De offers die u brengt door de ander te helpen, zowel materieel als spiritueel zijn echt het werk van God, geleid door de Heilige Geest om de wereld te helen.

In 2021 konden wij met uw vrijegevege hulp honderden mensen bereiken, bijzonder hen, die getroffen werden door de pandemie in missiegebieden. Jezus zegt: "Een nieuw gebod geef Ik u: heb elkander lief: zoals Ik u heb liefgehad, moet ook gij elkander liefhebben. Hieraan kan ieder zien dat gij Mijn leerlingen zijt, als gij elkander liefhebt". (Joh. 34-35). De ware houding van liefde, uitgedrukt door woorden en daden, is het werk van evangelisatie, omdat door middel van liefde, wij mensen tot Jezus brengen, die op hun beurt kanalen van liefde worden door Zijn genade. Wij hielpen vele missionarissen, bijzonder in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

om kerken en kapellen te bouwen of te herstellen; vorming voor priester-kandidaten en vrouwelijke religieuzen op te zetten en te voorzien; opvoeding van kinderen en ook zorg te dragen voor het werk van evangelisatie via de media.

Jezus zegt: "Wanneer gij aalmoezen geeft, zorg dat uw linker hand niet weet wat uw rechterhand doet, zodat uw aalmoes niet openbaar wordt. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden." (Mt. 6:3-4).

Dit is juist wat gebeurt wanneer u schenkt. De mensen die de vruchten ontvangen van uw gulheid kennen u niet, maar de Heer kent u omdat zij Hem belichamen; en de Vader, die in het verborgene ziet, zal u overdadig zegenen.

Nogmaals hartelijk dank.

Moge ons gebed en offer helpen in de strijd en de machten overwinnen, die de mensenfamilie verdeelt, en vrede en rust brengen in deze wereld.

Algemene overste Missiezusters van St. Petrus Claver

O.L.Vrouw van Afrika



Heimwee naar

Zr. Elisabeth Burdak, SSPC

Met de zalige Maria Theresia Ledóchowska en haar geniale missiegedachten ben ik opgevoed. Toen Maria Theresia Ledóchowska 20 jaar oud was verhuisde de familie Ledóchowski naar mijn geboorteplaats Lipnica Murowana in Polen. Daar de sporen van de goedheid van haar moeder bij de bewoners nog altijd in herinnering gebleven zijn, vertelde men dikwijls van deze familie en vooral van de goede werken van hun drie kinderen: van Maria Theresia, van Julia – later Heilige Moeder Ursula en stichteres van de zusters Ursulinen en van Wladimir – de jarenlange generale overste van de Jezuïeten.

Na de zaligspreking van Maria Theresia in 1975 las ik vol verwondering haar biografie. Door haar grootsheid overweldigd, waagde ik het niet éénmaal daaraan te denken ooit aan dit wereldwijd werk deel te mogen nemen. Tegelijk voelde ik een heimwee naar de ruimheid van denken en werken, toen ik mij verdiepte in het leven en werken van de zalige Maria Theresia. Nog voor de volwassenheid besloot ik missiezuster van de H. Petrus Claver te worden.

Het huis te Lipnica van de Ledóchowski's.



Z. Maria Theresia Ledóchowska als meisje.

Verschillende illusies, die ik mij toentertijd maakte, moest ik langzaam opgeven. Daarvoor kon ik in de realiteit van een leven uit het geloof en voor de behoeftige mensen groeien.

Steeds meer kwam ik in contact met de geschriften van onze stichteres en leerde haar denkwijze en sterkte van geest kennen. Ja, zij is voor mij een moeder en voorbeeld geworden. Nog steeds ben ik gefascineerd door haar open geest, haar zoektocht naar meer, haar vastberadenheid in het werken.

Enige tijd geleden leidde ik een groep jongeren door het Afrika-museum in ons klooster te Zug in Zwitserland. Zij waren ietwat verwonderd, dat kloosterzusters een museum hebben. Deze verwondering gaf mij de gelegenheid om hen over de Zalige Maria Theresia te vertellen, die voor het ontstaan van een museum had gezorgd. Zo vertelde ik hen over de jeugd van Maria There-

Heimwee naar

sia met haar wens naar succes en beroemdheid, over haar tegenslagen die ze beleefde. Ik sprak van de fortuinlijke aanstelling als hofdame in Salzburg en de confrontaties met de zo sterk in contrast staande realiteit van de Afrikaanse slaven en van het gezwoeg van de missiezusters in Afrika. Ik vertelde kleurrijke verhalen, hoe zij in de pracht en praal van het hofleven vervolgens haar roeping ontdekte en spoedig haar talenten en haar hele kracht enkel gebruikte voor de ondersteuning van de missionering.

Maria Theresia sloot de noodlijdende mensen in Afrika in haar hart. Zo ontstond een internationaal werk, dat duizenden mensen op de vijf continen-

Maria Theresia met haar broertje, Wladimir, de latere Generaal van de Jezuïeten.



ten bijeenbrengt en in geest van christelijke liefde verder werkt. Mijn jonge toehoorders bleven stil en vol verwondering. Zij dachten: zo een werk heeft een jonge vrouw op poten gezet? Hoe deed zij dat toen, Europa doorkruisen en medewerkers vinden, een drukkerij stichten om schoolboeken voor Afrika aan te schaffen?

Er rezen vele vragen en dan de overweging in gedachten over het eigen leven en de mogelijkheid iets langdurigs te stichten. Dit evenement had mij tot de realiteit teruggebracht, hoe ik de zalige Maria Theresia langzaam, maar met begeestering, vragend en aarzelend, had leren kennen. Dat had mijn leven een grote zin gegeven. Hoe gelukkig en dankbaar ben ik voor de geestelijke rijkdom aan gedachten en stuwkracht van de zalige Maria Theresa, die mij niet met rust lieten.

Tegenwoordig ontmoeten wij vele nieuwe uitdagingen, zoals achteruitgang van het geloof, de groeiende armoede, kwetsen van menselijke waarden, de vereenzaming van vele mensen. De zalige Maria Theresa Ledóchowska was de overtuiging toegedaan dat allen: klein en groot, jong en oud, de mogelijkheid hebben tot eer van God en tot welzijn van de mens mee te werken. Zij gaf daartoe een mooie vergelijking met het beeld van een uurwerkrad, waar ieder wielje noodzakelijk is, waardoor een harmonisch samenwerken ontstaat. Uit mijn contacten met de mensen van verschillende herkomst, talen en leeftijden, weet ik, wat het betekent voor vele mensen, samen met anderen voor de

Heimwee naar

noodlijdenden iets te kunnen doen.

In haar tijd verenigde Maria Theresa de landen van Europa door het meewerken aan haar missiewerk, en Europa met Afrika door geboden ondersteuning en de bijdrage voor evangelisering en tot ontwikkeling.

Daartoe motiveerde zij haar toehoorders in 1909: "Caritas Christi urget nos – de liefde van Christus dwingt ons". En deze liefde beweegt ons tot barmhartigheid ook over de grenzen van onze eigen heimat. Zij moedigt ons aan te helpen, waar nood is, om het evangelie tot in het verre Afrika te brengen."

Misschien moet ook Europa vandaag gemobiliseerd worden tot goede werken, die de grenzen van eigen land te

buiten gaan.

Dankbaar blik ik op de ononderbroken werkkraft van de heilige Petrus Claver Congregatie: zusters met duizenden medewerkers, mensen die promoten en geabonneerden van het tijdschrift 'Echo uit Afrika', dat vandaag in zeven talen verschijnt.

Datzelfde, dat onze zalige Moeder Stichteres gezaaid heeft, kiemt en groeit verder. Het vervult mij met hoop en vreugde.

Zo herhaal ik vaak voor mijzelf en als gebed voor allen, waarmee ik door het werk in verbinding gekomen ben, de bemoedigende woorden van de zalige Maria Theresia Ledóchowska: "Immer heiter, Gott hilft weiter!".

Zalige Maria Theresia te midden van haar eerste medezusters in Maria Sorg bij Salzburg.



Missionarissen danken



Verkoop van tweedehands kleding voor de vluchtelingen.

Hartelijk dank voor uw steun aan ons apostolaat ten behoeve van de vluchtelingen-kinderen. Zuid-Afrika heeft enorm veel vluchtelingen die vanuit het hele continent, waar onrust heerst, naar hier vluchten.

Om deze kinderen toch een toekomst te kunnen geven is onderwijs een van

Er wordt ook voor hen geregeld dat ze naar school kunnen.



de eerste vereisten. Dit jaar werd het inschrijven van de kinderen op de scholen wel bemoeilijkt door de Covid-19 pandemie.

Wij zijn zo dankbaar voor uw continue steun zonder welke wij niet veel zouden kunnen betekenen voor de vluchtelingen. Op de foto's ziet u o.a. onze tweedehands kledingwinkel waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Ook de vluchtelingen-kinderen die naar school gaan.

Wij bidden voor u en hopen dat u ons niet vergeet.

**P. Marcel Kazadi Muka CSSp,
'Education for Refugee Children',
'Refugee Pastoral Care' in Aarts-
bisdom Durban, Zuid-Afrika.**

Voor een goede en effectieve samenwerking en goede kwaliteit van ons apostolaat in de parochies, is vorming een belangrijk gegeven. Ook is leiderschap belangrijk in een parochiegemeenschap. Vandaar dat er van tijd tot tijd een vormingsmogelijkheid aangeboden wordt in de vorm van een seminarie met workshops aan alle parochiepriesters en missieleiders, hun naaste

Missionarissen danken



Tijdens het seminarie van de Holy Cross paters in India.

leken medewerkers.

Zo heeft ons laatste seminarie plaats kunnen vinden dankzij uw financiering met 56 priesters en 40 leken missie leiders.

Uit naam van alle Holy Cross paters in Bangalore, wil ik u danken voor uw steun voor dit trainingsproject. U maakt het ons zo mogelijk ons apostolaat steeds beter te kunnen uitvoeren. Bijgesloten vindt u een paar foto's van het event.

**P. Lawrence D' Almeida CSC,
Missieprokuur, Holy Cross Paters,
Bangalore, India.**

Groeten en vrede. Ik hoop dat deze mail



u in goede gezondheid treft. Ik zou u heel hartelijk willen danken voor uw gift voor de aanschaf van de zonnepanelen en instalatie voor het priesterhuis St. Kizito in onze missie van Insuza. Wij zullen voor u blijven bidden en H.Missen celebreren voor uw intenties. Moge God u allen zegenen.

**De uwe in Jezus Christus en de
Onbevleete Maagd Maria,
P. Lucky Mandavan OMI,
Insuza, Bulawayo,
Zimbabwe.**

Je ziel even tot rust laten komen

Vogels hebben hun nesten in de bomen en trekken zich daarin terug, zo vaak ze het nodig vinden.

De herten hebben hun bossen en struikgewas, waar zij rusten en in de hitte van de zomer, koude schaduw vinden.

Zo moeten ook wij iedere dag een plaats hebben, waar wij ons steeds kunnen terugtrekken en waar wij kunnen herstellen van de drukte van onze bezigheden.

Franciscus van Sales

Nederigheid en spiritualiteit



Ferdinando Pistore

Missionarissen en kleine katholieke gemeenschappen in het dorp van de Papae (Thailand), een oase van nederigheid en spiritualiteit.

“Er zijn in dit gebied maar enkele tientallen katholieken – zo schrijft pater Ferdinando Pistore, één van de priesters Fidei Donum van Triveneto, die dienst doen op een territorium in de provincie Lamphun. Behalve de H. Mis celebreren in de kerk van de parochie Sint Franciscus van Assisi, die zich in de stad bevindt, gaan zij elke zondag en bij belangrijke momenten naar het dorp van de Papae, op 1.200 meter hoogte, waar een kleine gemeenschap katholieken ontstaan is en waar ook een kleine kapel gebouwd is, toegewijd aan Sint Clara van Assisi.

De aanwezigheid van het katholieke geloof in het noorden van Thailand is zeer recent en gaat slechts terug tot het einde van de tweede wereldoorlog. Zij is bijna geheel verbonden met de volksstam van de Pakagno, behorend tot de groep van de Karens.”

Een oase van menselijkheid en spiri-

tualiteit

“Voor ons, geholpen door een aantal religieuzen van deze zelfde volksstam, aanwezig in de parochie, naar de Papae omhooggaan is altijd een oase van menselijkheid en spiritualiteit – onderstreept de missionaris. De eenvoud en het essentiële van het authentieke leven en de warme ontvangst laten nooit onverschillig. Over het algemeen celebreren we in het Thaï, maar de gelovigen antwoorden in de Pakagno-taal. Hun liederen zijn ook karakteristiek en tonen een diepe spiritualiteit.” De bewoners van dit dorp maken deel uit van deze stam, gekenmerkt door een vredelievende cultuur, solidair en ontmoetend. Zij hebben een eigen taal, verschillend van het Thaï, en diep ingewortelde tradities, die hen kenmerken en hen een identiteit geeft, die zich ook uitdrukt door de bijzondere ritën, vooral tijdens bijzondere momenten, zoals geboorte, huwelijk of dood. Destijds animisten, en daardoor bewaarden zij trekken van hun oude overtuigingen van een matriarchale structuur: de jonggehuwden wonen het eerste jaar van hun huwelijk bij de familie van de bruid om een jaar later een huis te bouwen naast het huis van haar ouders.

De band met de natuur

“Voor de Pakagnos is de band met de natuur sterk; meer uitgesproken nog de Papae zijn erg fier dat zij zorgdragen voor het bos en de bomen, zij letten er erg op dat de branden geblust worden die, spijtig genoeg zeer vaak in het noorden van Thailand, worden aangestoken

Nederigheid en spiritualiteit



Paters van Fidei Donum van Triveneto in Thailand, van links naar rechts: P. Raffaele Sandonà, P. Bruno Rossi, P. Ferdinando Pistore, P. Attilio De Battisti en P. Bruno Soppelsa.

om de stoppels op het veld te verbranden in het droog seizoen. Dit maakt dat de lucht in het noorden vaak niet om in te ademen is, maar niet zo bij de Papae, waar de bekommernis voor het milieu ervoor gezorgd heeft dat enkele jongeren nationale prijzen in de wacht sleepten, zelfs de laatste dagen nog.”

Het voorbeeld van een jong echtpaar

Het voorbeeld van het leven en het geloof van een jong echtpaar van de Papae, zo vertelt pater Pistore ontroerd – is de ervaring die, tot op vandaag, ons het meest getroffen heeft in het kader van onze bezoeken aan het dorp. De man kreeg de diagnose van laterale amyotrofische sclerose, een zeer ernstige Ziekte. Dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk, maar vooral problematisch

in een dorp, geïsoleerd en verstoken van allerlei diensten zoals bij de Papae. Wij, missionarissen, waren getroffen door de waardigheid en het onthaal van de ziekte, in een geest van geloof vanwege de jonge echtgenoot en door de toewijding en de zachtheid van zijn echtgenote, alsook door de solidariteit van het hele dorp. De hele parochie steunde en was betrokken als een keten van vriendschap, die zich uitstreckte tot Bangkok, tot het ziekenhuis van de Camillianen (H. Camillus de Lellis), van waar, dankzij pater Renato Attrezi, de nodige geneesmiddelen werden overgemaakt. Enkele maanden geleden is hij overleden, maar zijn aanwezigheid is verder betekenisvol voor ons allen.”

Bijna het volledige aantal priesters...

Nederigheid en spiritualiteit



Tijdens een H. Mis gevierd op de wijze zoals in Thailand gebruikelijk is.

“Tegenwoordig – zo besluit pater Pistori – is bijna de totaliteit van de priesters van het bisdom Chiangmai afkomstig uit deze volksstam. De ervaring Fidei Donum van Triveneto, behalve de mogelijkheid voor ons, om Italiaanse priesters te leveren, om naar hier te komen in Thailand om sommige parochies te bedienen, heeft ook voor een zeker aantal diocesane priesters van Chiangmai de mogelijkheid geopend om hun studies te kunnen doen in Italië aan onze faculteiten van theologie. Sommigen zijn reeds teruggekeerd naar Thailand nadat ze een licentie (master)

in filosofie, canoniek recht, pastorale theologie en weldra ook in liturgie hebben bekomen.

Fides



Uit de Wereldkerk

Heiligverklaring

Titus Brandsma

Op vrijdag 4 maart 2022 maakte Paus Franciscus de heiligverklaring van de Nijmegens hoogleraar en priester Titus Brandsma bekend. Op zondag 15 mei zal de officiële heiligverklaring plaatsvinden in Rome. Dit meldt de website van het Vaticaan.

Brandsma was rector magnificus en hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit – destijds Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij kwam om het leven in concentratiekamp Dachau, een half jaar nadat hij wegens zijn verzet tegen het nationaalsocialisme door de nazi's was gearresteerd. In 1985 werd Titus Brandsma al zaligverklaard en in 2005 werd hij verkozen tot Grootste Nijmegenaar aller Tijden. Eind 2021 erkende Paus Franciscus al het wonder dat wordt toegeschreven aan Brandsma: de genezing van de Amerikaanse pater Driscoll. De liturgische feestdag



van pater Titus Brandsma is op 27 juli. Dit jaar dus voor het eerst niet als Zalige gevierd maar als Heilige!



China: 'De vrijwilligers van de Heer' bieden corona-hulp

Katholieke liefdadigheidsinstellingen, parochies en katholieke vrijwilligers in verschillende regio's van de Volksrepubliek strijden moedig tegen het coronavirus en bieden hulp aan mensen in nood. Staats- en kerkhulp gingen hand in hand, meldt Fides Service. Covid-19 is nog steeds wijdverbreid in verschillende Chinese regio's. In de laatste twee jaar van de pan-

demie heeft de katholieke gemeenschap veel ervaring opgedaan met het coördineren van materiële hulp en psychologische en morele steun voor de getroffen bevolking, gezondheidswerkers en vrijwilligers. Gezien de aanhoudende noodsituatie werkt de kerk samen met civiele autoriteiten en niet-gouvernementele organisaties.

Liefdadigheid, gebed, broederschap

Donaties en hulpgoederen worden ingezameld in parochies, priesters houden toezicht op de naleving van gezondheidsvoorschriften, religieuzen treden op als chauffeurs of bezorgen voedsel en seminaristen organiseren het vervoer van hulpgoederen. In de provincies Hebei, Shaanxi en Jiangxi maakten talrijke leken, die zichzelf 'de vrijwilligers van de Heer' noemden, zich nuttig waar hulp nodig was. Hier wordt een 'synodale reis van liefdadigheid gebaseerd op gebed en broederschap' beoefend, merkt Fides op.

Fides

Uit de Wereldkerk



Een Heilige en Belasting

Hoe een heilige onderdeel werd van de Amerikaanse belastingwet en de filantropie voor altijd veranderde.

H. Katharine Drexel staat bekend als een baanbrekende figuur in het begin van de 20e eeuw

Dit belastingseizoen hebben Amerikanen een onverwacht cijfer te danken aan een van hun meest gebruikte inhoudingen. Ze was geen accountant, advocaat of zelfs maar een politicus, maar een echte heilige.

Zij kwam op voor de behoeften van inheemse Amerikanen en zwarte Amerikanen, maar weinigen weten dat ze misschien wel de meest blijvende impact op de filantropie heeft van alle Amerikanen in de Amerikaanse geschiedenis.

Haar onverwachte rol in de Amerikaanse belastingwetgeving begon bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1913, wat leidde tot de oprichting van de federale inkomstenbelasting.

Maar tegen 1917 werd deze belasting geleidelijke hoger, waardoor de belastingaanslagen van Moeder Katharine omhoogschoten en mogelijk het liefdadigheidswerk van haar religieuze orde, de Zusters van het Heilig Sacrament, in gevaar bracht. Tegen 1924 lobbyden moeder Katharine en haar invloedrijke familie met succes bij het Congres voor wat later bekend werd als de 'Philadelphia non-voorziening'. Volgens die bepaling was iedereen die de afgelopen 10 jaar 90% van zijn inkomen aan het goede doel had gegeven, vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Het was een onderscheid dat destijds slechts één Amerikaans staatsburger beschreef – nl. moeder Katharine.

De vrijstelling was erg belangrijk omdat de zusters in wezen verantwoor-

delijk waren voor de zorg voor 15.000 personen per jaar. Ze hadden meer dan 300 werknemers of leraren, en zorgden jaarlijks voor onderwijs voor duizende zwarte en Indiaanse kinderen.

“Er waren jaren waarin het bedrag dat ze gaf bijna gelijk was aan het gecombineerde bedrag van alle collecten en alle parochies van het hele land”

Het geven van moeder Drexel kwam vooral ten goede aan zwarte katholieken en inheemse Amerikaanse katholieken in een tijd waarin raciale vooroordelen hoog opliepen. Die gemeenschappen worstelden met verlamme armoede en gebrek aan toegang tot kwaliteitsonderwijs. Haar orde bouwde scholen en kerken in het hele Amerikaanse Zuiden en vestigde wat nu de Xavier University of Louisiana is, de enige historisch zwarte katholieke universiteit van het land.

Ze gaf tijdens haar leven ongeveer \$20 miljoen dollar.

Tim Swift, Catholic News

Jongeren & Missie

GETUIGEN VAN GELOOF

De hemel op aarde

Barbara Dawidowska

Mijn naam is Barbara Dawidowska, ik ben verpleegster en fysiotherapeute van beroep, en catechiste sinds meer dan 30 jaar. Ondanks de pandemie van Covid-19 heb ik besloten om te vertrekken naar de Democratische Republiek Congo. Het verblijf in Afrika is voor mij een prachtig geschenk van God: ik kan haast niet begrijpen dat na zoveel jaren mijn kinderdroom zich verwezenlijkt heeft en ik kan vertrekken naar de missies.

In Karhala, nabij de kliniek van de zusters Dienaressen van Maria Onbevlekt Ontvangen heb ik elke dag fysiotherapie gedaan voor 200 mensen en eveneens aan kinderen met motorische stoornis, met spraakgebrek of met gedeeltelijke verlamming van de ledematen. Verder heb ik de grondslagen van fysiotherapie onderwezen aan het zorgpersoneel van het ziekenhuis. Ik heb getracht mijn uiterste best te doen, mij wel bewust dat een beetje massage niet de verlamming kan wegnemen, noch de voeten kan recht zetten of de vergroeiingen bij de kinderen met rugletsels door zware gewichten op het hoofd of de schouders kan genezen. Het troost mij te weten dat mijn hulp ten minste een beetje hun pijn verlicht heeft en bovenal toeliet dat ze zich gewenst voelden, omringd wisten en geliefd.

In iedere patiënt is de lijdende Jezus aanwezig

Fysiotherapie toepassen in Karhala was



Barbara in Congo.

voor mij een buitengewone ervaring. Vaak had ik de indruk dat deze mensen in mij iemand heel belangrijk zagen, quasi een 'genezer', in staat hen te 'herstellen'. Ze kwamen met grote verwachtingen en hun onvoorwaardelijk vertrouwen schiep in mij een insgelijks reuze gevoel om altijd meer te herontdekken zoals evangeliseren niet alleen met woorden, maar ook en bovenal met dienen, dat er in mijn geval uit bestond, massage toe te dienen. Ik heb gevoeld dat God mij nabij was en mij hielp en er tegelijk aanwezig was zowel in de lijdende mens, zo geweldig in hun eenvoud, eerlijkheid en spontaneïteit. Ik voelde dat ik mij bevond in het hart van de Kerk, van de levende Kerk!

De kleine Veronica

Veronica was zeven jaar, maar leek am-

Jongeren & Missie

per vier. Vermoedelijk was zij aangetast door kinderverlamming. Ik zeg vermoedelijk, omdat niemand haar ziekte gediagnosticeerd had: eenvoudig gezegd, ze was sinds haar geboorte ziek geweest. Het meisje was naar het ziekenhuis gebracht door de zusters wegens ondervoeding; haar moeder had haar op de rug gedragen, vele kilometers ver. De toestand van het kindje was zo ernstig dat beiden zich moesten begeven naar het kleine ziekenhuis voor ondervoede kinderen.

Een waar mirakel

Toen de algemene gezondheidstoestand van Veronica was gestabiliseerd, werd ze aan mijn zorgen toevertrouwd. Zij leek nog een baby aan de borst van haar moeder: de armpjes en beentjes

De roze schoentjes.



De hemel op aarde vinden, door te dienen en goed te doen.

erg krom, ze sprak niet en kon niet lopen. Na drie weken intensieve fysiotherapie en rehabilitatie begonnen de armen en benen rechter te worden en kon het kindje op de voeten staan en langzaam begon het te stappen en vervolgens te spreken! Het is één van de meest verrassende en geweldige resultaten van fysiotherapie! Ik heb aan de moeder van het kindje geleerd hoe zijzelf de therapie moest toepassen, zodat de kleine verder kon evolueren en thuis rehabiliteren. Voor mij was een echt wonder gebeurd! Voor de zoveelste keer heb ik in de handen geklapt voor de Heer, waarvoor niets onmogelijk is.

De roze schoentjes

De zusters hebben aan de kleine Veronica een paar roze schoentjes gegeven. Het waren de eerste schoentjes van

Jongeren & Missie

haar leven. Het meisje was niet minder gefascineerd door haar schoentjes dan door haar jurkje. Elke dag spande ze zich in met de grootste moeite om te wandelen, om haar nieuwe schoentjes te kunnen tonen. Veronica was echt van de dood naar het leven gegaan en dit was de vrucht van de genade van God, die altijd de gezelschap is van de missionaris en die men bekomt door het gebed van de gehele Kerk voor hen.

Terugkeer naar mijn vaderland

Ik ben teruggekeerd naar Polen, maar in gedachten en in dankbaar gebed keer ik

vaak terug naar de ervaring die de goede God mij heeft laten meemaken in de missiepost van de zusters dienaressen van Maria Immacolata in Karhala. Ik ben zo veel dank verschuldigd aan de zusters die mij hebben uitgenodigd in hun missiepost. Ik dank hen voor de zusterlijke en moederlijke zorg, waarmee ze mij omringd hebben en voor hun groot geduld.

Dankzij U, lieve zusters, heb ik 'de hemel op aarde' gezien en heb ik ervaren dat zich ten dienste stellen van de naaste de mens vervult met immense vreugde!



Noden & Aanvragen



Er is niet veel over van de toch al gammele huisjes na de aardbeving.

Diversen noden van het bisdom Jeremie, Haïti

Wij herinneren ons nog uw steun bij de aardbeving in 2010. Helaas werd Haïti weer getroffen op 14 augustus vorig jaar (2021) door een zware aardbeving in het Zuid-Oosten van ons land, die weliswaar minder doden opleverden maar veel schade heeft gebracht aan de diversen gebouwen, kapellen, kerken, parochiezalen, scholen en kloosters.

Het zijn helaas weer de armen die met hun niet sterke huisjes, het meeste van al, slachtoffer zijn geworden.

Mogen wij weer op uw steun rekenen

om in ons bisdom Jeremie alles weer te kunnen herstellen. Elke bijdrage is welkom, en tevens een morele steun voor de mensen om te zien dat de rest van de wereld hen niet in de steek laat.

Het eiland Haïti is een van de armste landen ter wereld.

Wij beloven te bidden voor al uw wel-doeners die uw gift aan ons mogelijk maken. Moge God u rijkelijk zegenen.

**Mgr. Joseph Gontrand Decoste SJ,
Bisschop van Jeremie, Haïti.**

Echo uit Afrika en andere werelddelen is een tweemaandelijks missietijdschrift uitgegeven door de Missiezusters van St. Petrus Claver
Bouillonstraat 4 – 6211 LH Maastricht

Telefoon: 043 – 3212158
ING Bank: NL47 INGB 0001 0415 36

Abonnement € 10,-
Steunabonnement € 15,-

E.mail: info@stpetrusclaver.nl
Web-site: stpetrusclaver.nl

Voor België
Postrekening: BE33 0000 9608 3146
BIC: BPOTBEBIXXX

ANBI instelling

Pauselijke gebed intenties

Juni 2022:

Voor de gezinnen Bidden wij dat de christelijke gezinnen in de hele wereld daadwerkelijk mogen leven vanuit het geschenk van liefde en heiligheid in het dagelijks bestaan.

Juli 2022:

Voor de ouderen Bidden wij voor de ouderen: dat zij de wortels en het geheugen van een volk vertegenwoordigen, zodat hun ervaring en wijsheid de jongeren helpen om de toekomst hoopvol en verantwoordelijk tegemoet te zien.



Uitnodiging 3 juli 2022

6 juli 2022 is het precies 100 jaar geleden dat onze Stichteress, de Zalige Maria Theresia Ledóchowska, is gestorven en in de hemel een voorspreekster voor ons is geworden bij God.

Zondag 3 juli dit jaar is om 10.00 uur een plechtige Eucharistieviering in de St. Servaas Basiliek te Maastricht met aansluitend een samenzijn met koffie in de Kannunikenkelder aldaar om dit feit te vieren.

Missiezuster van St. Petrus Claver





“

*Voor God is
niets onmogelijk.
Het is God die
alles beschikt.*

Z. Maria Theresia

6 juli 2022 is het precies 100 jaar geleden dat onze Stichteres, de Zalige Maria Theresia Ledóchowska, gestorven is. Hier ziet u foto's van het begin van onze stichting met de eerste zusters. Helemaal rechtsboven, Moeder Julia Falkenheim die het huis in Maastricht in 1935 gekocht heeft.

SSPC